

Hans Povlsen

- Jeg husker så grant
- efterladte erindringer
- Udgivet af Lokalthistorisk Arkiv
- 1998
- Pris: 50 kroner

Lokalthistorisk Arkiv er i besiddelse af en stor del af Hans Povlsens bøger. Disse kan læses på Arkivets læsesal

Hans Povlsen



Jeg husker så grant-

Efterladte erindringer

Lokalthistorisk forening for Støvring Kommune



Hans Povlsen (1886 – 1973), forfatter og lærer var født i Grydsted ved Nibe, hvor faderen var lærer. Efter en noget vanskelig ungdom boede han hele sit lange forfatterliv i Støvring, hvor hans romaner og digte blev til, mens han samtidig var 2.-lærer ved skolen og en meget progressiv dansklærer.

Sine erindringer begyndte han først på i sin alderdom, da han var blevet alene og boede i et ældrekollektiv i Århus, men trods hans høje alder fortælder han levende og medrivende om de mennesker han mødte og om den tid, som nu ligger 2 – 3 generationer tilbage.

Desværre nåede Hans Povlsen ikke at færdiggøre sine erindringer, men det foreliggende finder vi bør komme ud til en større kreds, hvorfor Lokalthistorisk Forening for Støvring Kommune har valgt at udgive det i anledning af foreningens jubilæum, - til glæde for de der holder af Hans Povlsens humor og levende pen.

Hans Povlsen udgav romanerne: Sand(1918), Lykkelige barn (1923), Julie Pandum (1928), Himlens fugle har reder(1936), Ro, ro til fiskeskær (1943), Hertil kommer digtsamlingen I Himmerlands dale (1929), der er kommet i flere udgaver, samt oversættelsen af Heinrich von Kleists: Michael Kohlhaas (1933) en bog om Sten Stensen Blicher (1952), noveller, gendigtninger af græsk og nordisk mytologi samt utallige artikler.



Et frikvarter i skolegården f.v. Hans Povlsen, lærer Villy Jessen, lærer Grethe Nielsen, lærer Erna Krabsen og l. Lærer Alfred Alstrup

ISBN 87-986788-0-9