

# Sommerpige på Støvring Højskole 1928

Skrevet af Poul Christensen



Sommerholdet 1928. Forstanderparret Grete og Jens Frederiksen i midten. Til højre "den gamle" forstander Søren Frederiksen. De øvrige kender vi ikke navnene på – heller ikke pigen, der ejede mindebogen

I 1928 var Støvring Højskole dels en uddeleerskole for vordende forvaltere af brugsforeninger udover det ganske land, dels en almindelig højskole for unge piger og unge mænd.

Af hensyn til forældre og for at de unge selv ikke skulle gå og få griller, så holdt man de to køn adskilt på den måde, at mændene kom på højskole i vinterhalvåret, mens pigerne kom om sommeren.



Pigerne dansede folkedans – klædt på i Højskolens folkedragter

Sædeligheden havde højere prioritet i gamle dage. I hvert fald i de kredse.

For nylig kom Arkivet i besiddelse af et fotoalbum, som en af sommerpigerne fra 1928 havde anlagt sig.

Hun må have været glad for sit højskoleophold, for hun gemte sit album til sin død sammen med en "Mindebog fra Støvring Højskole", en slags poesibog, hvori man fik de andre på holdet til at skrive en lille hilsen. Som regel et vers hentet fra højskolesangbogen.



Gymnastikopvisning på plænen foran Højskolen

Det var ikke den store fantasi, der lå i udvælgelsen, men sammen med albummet var det et rart minde at have



Pigerne opførte "Kejserens nye Klæder" til stor fornøjelse for agerende og tilskuere

fra den tid, der for de flestes vedkommende havde været deres livs oplevelse.

Det er næppe til i dag at sætte sig ind i, hvilken oplevelse, det har været for de unge piger i slutningen af 1920'erne.

Højskolens årsskrift fra de år virker kedelige, lidt højstemte forstanderord og postkorthilsener fra tidligere elever, mindeord om en afdød tidligere lærer og en

belærende artikel om 4H-arbejdet. Det virker lidt tamt. Derfor er det spændende at kigge lidt nærmere på billederne i det album, som nu ligger på Arkivet. Det fortæller os her nogle generationer senere, at man har haft en rar sommer. Vi har plukket lidt i albummet.

### Fra "Mindebogen"

Følg ej med Strømmen,  
men følg med Tiden,  
da vil du holde dig rank  
i Skiden.

De svandt, de svandt, de Maanedes tre,  
efter dem sig mange Minder trænger frem.  
Lid dit glade Smil aldrig maa sviinde  
og snart da en Hjertensker kan finde.  
Naar Lykken til dig kommer saa grab,  
men ej i Blinde!

Lev vel, lev glad og lykkelig  
Lad Sorg dig aldrig finde  
det ønsker jeg dig underlig  
hav mig et venligt Minde.

Jeg er kun en lille Pige  
digte kan jeg ej  
men et Ord det vil jeg sige  
det er forglem mig ej.

Naar engang i fjerne Tider  
med venmodig Hjert.  
Tænker Politik tilbage glider  
mod vor Ungdoms Kjøb,  
da vil drillet os, "de Vinder,"  
og en lille "Vind" svinde som  
en drøge vrøde,  
over livet træ.

Lad Maalet højt og foragteligt højt  
og gaa til Tjentes side med Høje.

De svandt, de svandt, de Maanedes tre,  
efter dem sig mange Minder trænger frem.  
Lid dit glade Smil aldrig maa sviinde  
og snart da en Hjertensker kan finde.  
Naar Lykken til dig kommer saa grab,  
men ej i Blinde!

Lad Sanger klänge i Kordelet og Sang,  
og Livmod bringe hver Dag paa ny.