

Besætningen fra ”Flyveren fra Torstedlund” blev mindet med blomster og krans i Aarestrup – også i 2020

Havde det ikke været for corona-situationen, ville 75-årsdagen for det britiske bombeflys tragiske nedstørt med 11 unge mænds død kun et par uger inden 2. verdenskrigs afslutning, være blevet markeret med forskellige officielle begivenheder. Sådan gik det som bekendt ikke!



Blomster ved Flyverstenen

Først historien ganske kort

20. april 1945, kort før midnat, styrtede et britisk bombefly ned i Torstedlund Skov. Flyet havde været på jagt efter tyske u-både i Skagerrak og Kattegat, men var af ukendte årsager vendt om før nødvendigt og fløjet med kurs direkte mod basen i Scotland. Om det var et tysk jagerfly, antiluftskyts eller en tekniske fejl, der forårsagede flyets styrt er ligeledes uklart. Den 11 mand store besætning blev dræbt på stedet, og dagen efter af tysk militær kulet ned i en fællesgrav på nedstyrtningsstedet. I efteråret 1945 rejstes af skovens arbejdere et mindesmærke, kaldet ”Flyverstenen”, på nedstyrtningsstedet. Graven var så godt camoufleret, at den først blev fundet to år senere. 22. juni blev de 11 begravet under stor deltagelse på Aarestrup Kirkegård.

Blomster ved flyverstenen

På 75-årsdagen for flyets nedstyrtning lagdes på vegne af pårørende til de omkomne en buket ved ”Flyverstenen” ude i Torstedlund Skov.



Krans på gravstedet

Krans på gravstedet

I alle årene fra og med 1948 er der hvert år i forbindelse med frihedsgudstjenesten i Aarestrup Kirke om aftenen 5. maj blevet lagt en krans på de omkomnes gravsted. Der har altid været stor tilslutning til arrangementet. I år lagde repræsentanter for menighedsrådet i al stilfærdighed en krans på gravstedet.

Hilsen fra pårørende

Der er fremsendt stor tak for begge initiativer fra pårørende til de omkomne i England og Canada.